

(+) Beste broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,

Laten we nadenken over wat de Heer ons vandaag leert, vooral door de lezingen uit de Heilige Schrift. In de eerste lezing uit het boek van de profeet Ezechiël (Ez. 37, 12-14) zien wij dat: De Geest van God de scheppende, levengevende kracht is die zelfs de doden tot nieuw leven kan wekken en de Israëlieten kan terugbrengen uit de buitenlandse ballingschap naar het land dat God hen heeft beloofd. Maar deze profetie van de Joden die zo terugkrijgen wat ze door de zonden van hun vaders waren kwijtgeraakt, en na ballingschap in een vijandig land tot nieuw leven komen in hun beloofde land, **dit is ook voor ons** een profetische metafoor van wat Jezus voor ons heeft gedaan: door ons namelijk de Heilige Geest te zenden, zodat we werkelijk gereinigd kunnen worden van de zonde in het Heilig Doopsel, en door de Heilige Eucharistie aan ons te schenken, waardoor wij gelijk kunnen worden aan Jezus, die is opgestaan uit de dood, niet meer sterft en als waarachtig mens, opgestaan mens, de weg voor ons heeft geopend om met God en degenen die Hem liefhebben **te leven in het beloofde land van de eeuwige hemelse glorie**. Door de levengevende Heilige Geest, samen met Jezus' opgestane lichaam en bloed, is leven in Gods eeuwige gezelschap nu mogelijk voor ons allemaal, omdat God, uit liefde voor ons, Zichzelf vernederde en tot ons kwam als mens, als Jezus Christus, en Zichzelf offerde als het offer **dat werkelijk onze zonden heeft vergeven en de volledige eenheid met God, onze Schepper en Vader heeft hersteld. ///**

In de 2e lezing, uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome (Rom. 8, 8-11): Paulus verzekert ons dat als de Heilige Geest, de gever van het leven, in ons woont, dan Hij, net als bij Jezus, **ons lichaam zal doen herrijzen en het zal herenigen met onze onsterfelijke ziel**, ook al sterft ons vlees in dienst van God. Hij heeft dit al gedaan voor Jezus, die de eerste vrucht is van de opstanding uit de dood en de toegang tot de hemel. Zij die Jezus liefhebben en Zijn wil vervullen, zij die door, met en in Hem en de Heilige Geest leven, zij hebben de kans om eeuwig te leven, zelfs na de dood van dit lichaam, net zoals Jezus dat nu al doet, samen met Maria en alle heiligen. / Broeders en zusters, wie zou dit geschenk van God niet willen hebben en ernaar streven? De wereld om ons heen en alle materiële wezens zullen vergaan, uiteenvallen en voorbijgaan, maar wat verbonden is met en leeft in God wordt zoals Hij: heel, en eeuwig levend. Laten wij ook in God eeuwig leven, door, met en in Jezus en de Heilige Geest.///

Laten we nu nagaan en overwegen wat we hebben gehoord in het Evangelie volgens Johannes (Johannes 11:1-45): [Marta en Maria] stuurden [Jezus]... de boodschap: Heer, hij die Gij liefhebt is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei Hij [tot zijn leerlingen]: Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om God's glorie, **opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden**... Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem op te wekken ... Lazarus is gestorven, en omwille van u verheug Ik Mij dat Ik er niet was, opdat gij moogt geloven. Maar laat ons naar hem toegaan... [Jezus zei tot Marta:] Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder **die leeft in geloof aan Mij**, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloofst gij dit? [Marta] zei tot Hem: Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt... // [De omstanders zeiden] Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf? ... Jezus zei: Neemt de steen weg. / Marta... zei Hem: Hij riekt al, want het is al de vierde dag. Jezus gaf haar ten antwoord: Zei Ik u niet dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft? [Voor het graf, zei Jezus]...Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel dat Gij Mij altijd verhoort, **maar omwille van het volk rondom Mij** heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. Na deze woorden riep [Jezus] met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene

kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden en met een zweet doek om zijn gezicht. Jezus beval hun: Maakt hem los en laat hem gaan. / Vele Joden, die... zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.

Broeders en zusters, is het niet wonderbaarlijk hoe Jezus ons leert, hoe Hij het ons laat zien, hoe Hij ons voorbereidt op de opeenvolgende grotere en grotere wonderen die Hij met ons wil delen en waarvan Hij ons deelgenoot wil maken! Jezus, op weg naar Jeruzalem voor het Pascha waar Hij Zichzelf als offer voor onze zonden zal aanbieden aan God onze Vader, stervend en dan verrijzend tot een nieuw, nooit eerder vertoond, verrezen eeuwig menselijk leven; Jezus, op weg om dit wonder van Gods liefde voor ons te verrichten, geeft ons een bewijs van Zijn goddelijke macht en een voorproefje van wat Hijzelf binnenkort zal doen, door toe te laten dat Lazarus zal sterven en hem vervolgens op te wekken uit de dood nadat Hij al 4 dagen lag in het graf. Iedereen was **er zeker van dat Lazarus dood was**, en ze rouwden om hem, maar Jezus liet hen iets wonderbaarlijks nieuws zien door Marta's vertrouwen en geloof in Hem; Jezus liet hen zien dat Hij de macht heeft om leven te geven aan hen die Hij liefheeft en die Hem op hun beurt liefhebben. /// En tegen u zeg ik, broeders en zusters, omdat Jezus dit nieuwe, eeuwige leven voor ons heeft gewonnen door zijn eigen liefdevolle gehoorzaamheid aan God zijn Vader, door zijn passie, dood, opstanding en hemelvaart; aangezien Hij ons hetzelfde leven aanbiedt door de gave van de Heilige Geest in het doopsel en het vormsel en door het eten en drinken van zijn verrezen lichaam en bloed in de Heilige Communie: Laten we ons dan afkeren van de zonde en het beste maken van dit aardse leven **door te streven naar het eeuwige leven** met Jezus en alle heiligen, en door onze naaste te helpen hetzelfde te doen. Laten we dit leven gebruiken zoals Jezus heeft gedaan, om God te verheerlijken, koste wat het kost, en we zullen de waarheid ontdekken van de woorden van Paulus aan de christenen van Rome (Rom. 8: 11-39):

11...als de Geest van Hem **die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont**, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft... / **14**Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God... **17**Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, **daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking**. **18**Ik ben er zelfs van overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat...**28**... God in alles **het heil bevordert van die Hem liefhebben**, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. **29**Want die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. **30**Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt... **31**...**Indien God voor ons is**, wie zal dan tegen ons zijn? **32**Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?... **38**Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, **noch wat is noch wat zijn zal**, en geen macht **39**in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.

Ik sluit nu af met een gebed voor jullie allemaal dat afkomstig is uit de rite van het sacrament van boetedoening. Lieve broeders en zusters: Het lijden van onze Heer Jezus Christus, de verdiensten van de Heilige Maria en van alle Heiligen, het goede dat gij zult doen en het leed dat gij zult dragen, zij u tot verbetering van zonden, tot vermeerdering van genade en tot onderpand van eeuwig leven. Amen.